



Abba Child Care International

December 2014



Nieuws-update

In oktober heeft u onze laatste bericht ontvangen. We zijn alweer bijna een maand terug van een heel bijzondere zendingsreis (12-24 nov.). De hoogste tijd om u verslag te doen van alle mooie ontwikkelingen.



In maart 2014 hebben we onze 'kerkenplan' gelanceerd. In mei hadden we de eerste 3 kerkjes gesponsord. Nu staat de teller op 12. Zeven daarvan zijn betaald, vijf zijn toegezegd en twee zijn tijdens onze reis geopend. In januari 2015 zullen we de 3e openen. Ook zijn er al zes nieuwe locaties in dorpen bekend waar we het komende jaar gaan bouwen. We moeten dus nog 38 sponsors zien te vinden. [Hier](#) vindt u informatie over ons project.

Het dorpje Kunnavakkam

Kunnavakkam is een dorpje in Kancheepuram district in Tamil Nadu. Vanwege de heftige regentijd had de bouw van deze kerk ernstige vertraging opgelopen, zodat de opening ervan verplaatst is naar januari 2015. Dan zal ik samen met een filmteam van Family7 India bezoeken om een documentaire te maken van ons project.

Wilt u bidden voor de visa van het team van Family7? Als media-team heeft de filmploeg van Family7 namelijk een speciaal visum nodig en dat wordt niet zomaar afgegeven.



Het kerkje in Kunnavakkam in aanbouw

Bezoek aan onze adoptiegezinnen

We hebben onze 234 kinderen met hun adoptieouders ontmoet waarbij we de kinderen hebben gezegend met kleding, een schooltas, een speeltje en lekker eten. Verder hebben we de dorpen bezocht waar we vorig jaar waterputten hebben geslagen. Ook hebben we 3 evangelisatie campagnes gehouden. Er was zo'n openheid voor het evangelie, honderden gaven hun leven aan Jezus. We baden voor de zieken en zagen Gods wonderwerken. Bij de opening van de eerste twee kerkjes kwamen er honderden dorpelingen die hun hart openden voor Jezus. De ochtend met ruim 200 weduwen was ook heel bijzonder. Met ons team hebben we voor hen gebeden en iedereen een sari gegeven en eten.



Ontmoeting met onze adoptieouders en hun kinderen

Verder hebben we de twee schooljes bezocht die we vorig jaar zijn gestart en binnenkort beginnen er twee nieuwe schooljes in de nieuwe kerkjes. Ook bijzonder was het bezoek aan een melaatsenkamp. We hebben hen omhelst, eten gegeven, dekens uitgedeeld, met hen gebeden en het evangelie met hen gedeeld. Hartverscheurend om te zien, maar wat waren deze verschopte mensen dankbaar! Het benefietdiner bracht genoeg op om zelfs een kerkje van te bouwen. Ik zou bijna vergeten dat er ook nog een medisch kamp werd gehouden waarbij 400 mensen onderzocht werden en voorzien van advies en medicijnen. Ook hebben we het kindertehuis in Chennai bezocht en jonge leiders toegerust en uitgedaagd. Het is gewoon teveel om allemaal op te noemen. Daarom hebben we een [fotoverslag dat u hier kunt inzien](#). Tot slot wens ik u namens ons team gezegende kerstdagen en Gods rijke zegen voor het Nieuwe jaar.

Jaap Dieleman